

# Poelhekke steelt harten in Olst

**De kersverse dorpsdichter van Raalte is sinds gisteravond erelid van de Olster herensociëteit.**

door **Matthijs Openhuizen**

**OLST/HEINO** - Een mix van Boudevijn Büch, Jan Cremer en Wim T. Schippers. Zo typeerden de heren van herensociëteit Voorheen De Nuts Neut uit Olst gisteravond Thijs Poelhekke, kersverse dorpsdichter van Raalte. Hij was uitgenodigd om gedichten voor te dragen tijdens de soosavond, een groot succes. Bulderend van het lachen vermaakten de heren - die dol zijn op absurdistische humor - zich in hun 'stamkroeg' restaurant 't Veerhuys. Na afloop werd Poelhekke zelfs uitgeroepen tot erelid van de herensociëteit.

Maar dat pas na het voorlezen van enkele van zijn befaamde Twitter-berichten. Want het is traditie dat nieuwe leden van Voorheen De Nuts Neut als inwijding een zelfgeschreven pornografisch gedicht voordragen. „Hij past goed in het gezelschap”, oordeelde regent-senior Marinus Beumer gultig. Regent Reint Eilerts haalde de opmerking van Poelhekke over prostitutie in Laag Zuthem aan. „Toen dacht ik; die moet komen!” „Het kan mij niet pornografisch genoeg zijn”, zei één van de heren lachend toen Poelhekke begon voor te draaien. Maar hoewel



■ Thijs Poelhekke (staand) had gisteravond de lachers op zijn hand in 't Veerhuys in Olst. De heren van herensociëteit Voorheen De Nuts Neut kijken immers niet op een vunzigheidje meer of minder. foto Ronald Hissink

de mooie en soms harde grappen niet van de lucht waren en zijn eigen werk 'schunnig' was te noemen, liet de jonge dichter zien dat hij niet achterlijk is. Kwam met een gedicht van Willem Elsschot, uit 1900, over afscheid nemen van zijn jeugd. Daarna de kwinkslag. „Een vorige dorpsdichter, Benne Solinger, hoopt dat het dorpsdichterschap een omslag in mijn leven is. dat ik het testament

op maak voor mijn puberende rotgedrag. Nou, dat ben ik nog lang niet van plan!”, waarna de lachsalvo door het restaurant golfde. Poelhekke werd gevraagd of hem het dorpsdichterschap nog kan worden afgenomen. „Er zijn vast mensen die dat nu uitzoeken...” Serius was hij over zijn berichten op Twitter. „Die stuur ik niet om grof te zijn.” Hij zei hoe mensen op sociale media zich bezondi-

gen aan 'interessantdoenerij'.

„Dat iemand zegt 'dat hij durft te dromen'. Stoer man, wat ben jij een grote kerel. Dan is het volgens mij wel lekker als je tussen al die 'belangrijke' dingen leest dat iemand zich in bed bescheten heeft...” Na afloop voegde hij daar aan toe; hij wil niemand iets opleggen, maar een spiegel voorhouden kan hij niet laten.

Overieens kwam hii nog met een

nieuwtje; er is al een website gebouwd ([www.thijspoelhekke.nl](http://www.thijspoelhekke.nl)), met allerlei publicaties over hem. Hij heeft geen idee wie dat doet. „Ik heb een anonieme secretaresse, die wil ik hartelijk bedanken.” De avond bij Voorheen De Nuts Neut vond hij geweldig. „Ik zit hier bij mensen die schaamteloos elitair fazant zitten te eten, ik heb geen moment spijt.” Die laatste woorden stierven al in eelach...