

Oh Willy Dobbplantsoen

Daar wand'len door bossen in 't groen
Ruik ik de heulbloem tussen de rozenstruik
D'adem der lente zingt over het graan
Laten wij saam onder de vijgenboom gaan
Want mijn ziel gloeit van liefde voor jou
Daar schuift een witte wolk in 't blauw
Ja, onze harten die bloeien gelijk heesters en beken
En stromen van bergen naar dalen naar meren en
Waar de zeewier ruist door 't fluist'rende lover
En hoe moet ik toch zeggen dat ik van je hou
Oh bergen en dalen, oh blauw en oh groen
Oh Willy Dobbplantsoen

Mijn hart trilt van liefde voor jou
Zal jij ooit weten hoeveel ik toch van je hou
Zal jij ooit weten wat ik voor jou voel
Ja toch mijn liefste, je weet wat ik bedoel
Ja, jij bent mijn één en mijn al
Jij bent het die ik beminnen zal
Ja, onze harten die zingen gelijk merels
Die jub'len en kwinkeleren van liefd' en geluk
En schoonheid en weelde en peilloze vreugd
Oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe oe
Oh bergen en dalen, oh blauw en oh groen
Oh Willy Dobbplantsoen

De wond'ren der liefde zijn groots
Zind'rende krachten doorspoelen mijn gansen geest
Ik voel een bries langs mijn kaken voor gaan
Liefste, oh laat mij toch even begaan
Oh, droom ik of is dit echt waar
Wij vormen samen een prachtig paar
Geen netel of doren zal ons kunnen deren
Oh schitt'rende velden tot ver in 't verschiet
En inktzwarte nachten vol diepe geheimen
Ja, bloeiende bloemen, ik pluk ze voor jou
Oh, laat mij toch proeven de geur van jasmijnen
Laat meeuwen bezingen de pracht van de zeeën
En laten wij jub'len van geluk en van glorie
Van peilloze vreugd van mijn juichend bestaan
Oh krassende uilen en klappende rozen
Bij heilige dalen een hoge schalmei
De nacht van mijn nimf
De bloeiende wingerd, mijn hysterisch lofzang
Dit lied is voor jou
Oh bergen en dalen, oh blauw en oh groen

Oh Willy Dobbplantsoen
Oh Willy Dobbplantsoen