

# Bloemenstrijd in Willy Dobbplantsoen

In de eerste jaren van het Willy Dobbplantsoen waren het steevast de oranje afrikaantjes die prijken in de bloemperkjes van het plantsoen.

Een plantje met frisse fleurige bloempjes en een bijzonder hoog truttigheidsgehalte.

En voor sommigen ook een ode aan hun zo geliefde vorstenhuis. Echter in de loop der jaren bleek dat dit plantje niet geheel bestand was tegen de ontberingen van een publiek plantsoen. Het bleek een te teer plantje dat ook nog eens erg populair was bij de slakken. De laatste jaren planten hoofd-bloemperkbeleid Beumer en zijn rechterhand Oerlemans geen afrikaantjes meer en zijn zij over gegaan op de begonia. De begonia is een sterke plant die minder gevoelig is voor de ontberingen van een publiek plantsoen en die over het algemeen zonder problemen door blijft



groeien en bloeien tot ver in het najaar.

Vanaf het moment dat over is gegaan naar de begonia is er binnen het ledenbestand van sociëteit "Voorheen de Nutsneut" een strijd ontketend tussen de Afrikaners en de Begonianen. De Afrikaners willen de oude vertrouwde truttige oranje afrikaantjes weer terug en de Begonianen strijden voor behoud van de oerdegelijke begonia.

Deze strijd wordt al jaren lang gevoerd in de vorm van felle, doch rechtvaardige discussies, waarbij men de tegenpartij met al

dan niet steekhoudende argumenten probeert te overtuigen van het gelijk. Echter zaterdag jl bleek dat de Afrikaners de strijd over een andere boeg willen gooien. De begonia's die enkele weken geleden liefdevol geplant zijn door de heren Beumer en Oerlemans werden in de vroege zaterdagochtend heimelijk verwijderd om plaats te maken voor 96 oranje afrikaantjes. Wat de reactie van van de Begonianen zal zijn is niet bekend, maar het baart zorgen. De Regenten hebben de zaak in onderzoek en proberen onderwijl de gemoederen te sussen.