

Eekhoorns volkslied

Aan den rechter IJsseloever
Ligt een snackbar lief en klein
Hoe die snackbar wel mag heten
Zou ik ooit die naam vergeten
Dat zal d'Eekhoorn. Dat zal d'Eekhoorn
Dat zal de Eekhoorn zeker zijn

Haast geheel in de straat verscholen
Vinden wij dit fraaie gebouw
En daar aan de rechterzijde
Blokker en de Aldi beide
't Is de Eekhoorn, 't is de Eekhoorn
d'Eekhoorn blijf ik steeds getrouw

Mocht ik d'Eekhoorn straks verlaten
Het vergeten, neen dat nooit
Blijf die lieve plek gedenken
Blijf ik steeds mijn liefde schenken
Neen ons Eekhoorn, neen ons Eekhoorn
d'Eekhoorn die vergeet ik nooit