

Herensociëteit v/h "de Nut's Neut"
p/a Veerweg 24,
8121 AA OLST.

Olst, 23 april 1986.

Waarde lezer,

Op vrijdag 4 april j.l. werd Herensociëteit v/h de Nut's Neut opgericht in café Boeve te Olst.

Was U één van de dertig aanwezigen, dan weet U dat het een gezellig, ongedwongen samenzijn was. Was U tijdens deze eerste keer niet aanwezig dan kunnen wij U bij deze mededelen, dat het een gezellig en ongedwongen samenzijn was van een dertig-tal heren.

Voor, tijdens en na dit eerste samenzijn is er druk gepraat over het hoe en waarom van deze herensociëteit. Zo zijn er enkele veranderingen en mogelijke onduidelijkheden waarvan wij U graag even op de hoogte willen brengen.

Allereerst twee veranderingen:

- 1 Op verzoek van enkele heren, zullen in het vervolg de bijeenkomsten niet op de eerste vrijdag-, doch op de tweede vrijdag van de maand plaatsvinden.
De data voor 1986 luiden dan als volgt:
vrijdag 9 mei 1986.
vrijdag 13 juni 1986.
In de maand juli is, i.v.m. vakantie van de heer Boeve, geen soos.
vrijdag 8 augustus 1986. (in de tuin, bij mooi weer!)
vrijdag 12 september 1986.
vrijdag 10 oktober 1986.
vrijdag 14 november 1986.
vrijdag 12 december 1986.
- 2 Zoals U in de aanhef kunt lezen is er sprake van: "voorheen" de Nut's Neut. Vanwaar "voorheen" denkt U nu misschien.

Welnu, dat zit zo

Het oprichten van de herensociëteit was een initiatief van de heren uit het Olster Nutsbestuur. De heren dachten dat de dames van het bestuur volgzzaam zouden zijn, zoals het dames betaamd.

Maar neen, het ble-ken vrouwen, die vonden dat zo'n herensociëteit eigenlijk niet past in het skala der Nutsaktiviteiten, omdat deze Maatschappij er dient te zijn voor het Nut van 't Algemeen en niet voor het nut van slechts de helft van de bevolking.

Wij, heren van het Olster Nutsbestuur, gaven als heren natuurlijk ruiterlijk toe, dat ze daar misschien wel een beetje gelijk in hadden. Er werd besloten, dat de herensociëteit blijft, doch niet onder de vlag van 't Nut en hiermee werd een ernstige bestuurscrisis dankzij dit herengedrag vermeden.

Lang leve de herensociëteit / Lang leve 't Nut.

De naam de "Nut's Neut" kan dan officieel niet meer gebruikt worden. We vertrouwen er echter op, dat er zeker enkele creatieve heren in onze gelederen zijn, die een welluidende naam weten te bedenken.

zie ommezijde
=====

Vervolgens enkele veel gestelde vragen!

1. Wat gebeurt er eigenlijk op zo'n samenzijn van de herensociëteit?

Waarschijnlijk weinig meer dan een "heerlijk" gesprek onder het genot van een "heerlijk" drankje en een "heerlijke" portie bitterballen (al kan er natuurlijk ook een kaartje gelegd worden of een partijtje biljart gespeeld worden).

2. Vloeit de alcohol werkelijk zo rijkelijk?

Dat valt eigenlijk best wel mee hoor. Er is in ieder geval gesteld, dat er geen rondjes gegeven mogen worden, zodat U niet persé 30 drankjes hoeft te nuttigen om de kosten van je eigen rondje er weer uit te hebben.

3. Zijn de dames echt niet welkom?

Ja hoor, hoezo?

4. Wie bepaalt er eigenlijk wanneer iemand heer is?

Het is ons ter ore gekomen, dat er mensen nogal verbaasd gereageerd hebben op de lijst met heren die aangeschreven zijn.

Sommigen waren zeer vereerd, dat ze aangeschreven waren, omdat ze zelf nooit gedacht hadden ooit nog eens als heer gekwalificeerd te worden.

Anderen waren zeer verbaasd, dat ze er niet op stonden, terwijl ze gedacht hadden wel degelijk een heer te zijn.

Er waren er ook die kwaad waren, dat ze op de lijst stonden, omdat ze zodoende in verband gebracht werden met cafébezoek en alcohol-gebruik.

Beste heren, laten wij hier even heel duidelijk in zijn: voor ons is iedere heer een heer, zolang niet aangetoond is dat hij geen heer zou zijn.

Dit hield in, dat er in Olst zoveel heren zijn, dat het voor ons onmogelijk was ze allemaal aan te schrijven.

Om toch een begin te krijgen hebben we slechts enkele heren aangeschreven van wie we het idee hadden, dat ze dit initiatief wel zouden kunnen waarderen.

Het moge duidelijk zijn, dat we het erg op prijs stellen, als u er voor zorgt dat alle andere heren in Olst, die niet aangeschreven zijn, aangespoord worden er de volgende keer ook bij te zijn.

Graag hopen wij op de volgende soos, vrijdag 9 mei a.s., van 17.00 tot 19.00 uur, weer vele heren te kunnen ontmoeten.

Met "heren"-groeten,

Namens de herensociëteit:

Gerhard Aberson,
Reindert Eilerts,
Marinus Beumer.

