

Herensociëteit "voorheen de Nut's Neut",
p/a Veerweg 24,
8121 AA OLST.
girorekening 57.00.230
opgericht 4 april 1986.



Olst, 10 maart 1987.

Heren! Amici!

De derde brief van Uw soos in het jaar 1987. Is dit nu het briefpapier?
Nee! Dit is een voorontwerp, aangeleverd door Marinus. Het plaatje heet:
"Surely depressed, but nicely dressed". Wel heel erg mooi, maar nog
niet zo mooi als dat, wat definitief naar drukkerij "De Kroon" is gegaan.
Nog even in spanning zitten dus.

Naast de fantastische boerenkoolmaaltijd tijdens ons Kerstdiner op vrijdag
13 februari j.l., zal u ongetwijfeld bij zijn gebleven de preek van
ds Bongers, de kerstbingo, het fragment uit "Gysbreght van Aemstel" door
Jan Kortman, de goocheltruc's van ome Ab, en de talloze sfeervolle
kerstliedjes.

Dat het telefoonnummer van de Stichting Correlatie na afloop van het
Kerstdiner overbelast was, zal wel toevallig zijn geweest!

Inmiddels hebben wij, de Regenten dus, bij de Postbank N.V. een heuse
rekening geopend. Het nummer, erg mooi nummer trouwens, is 57.00.230.
Mocht U geld over hebben, u weet nu de weg, en, wat belangrijker is,
u weet hoe zinvol het wordt besteed. Wij rekenen op U!

Aankomende vrijdag, 13 maart, van 17.00 tot 19.00 uur alweer de ELFDE soos.
U komt toch ook?

Wij maken u er al vast op attend, dat wij zaterdag 4 april a.s. het
één-jarig bestaan op gepaste wijze willen herdenken. Waar? Dat weet nog niemand,
wellicht zelfs in "Het Veerhuis".

Voor wie? Natuurlijk voor U, Heren en Amici, maar naar alle waarschijnlijkheid
ook voor de dames, kinderen, verloofdes, gades, levenspartners e.d.

U hoort nog van ons. Trouwens, het oranje-ontbijt op 30 april is niet openbaar,
dus alleen voor de vaste bezoekers der Herensociëteit!!!

Met Herengroeten,

Aberson, Beumer & Eilerts, regenten.