

Jubileumavond, Assistent-Regent

Mag ik nog kort even stil blijven staan bij mijn favoriete functionaris in uw midden en dat is uiteraard ... de assistent-regent zonder vooruitzichten. Hij stuurde mij ook deze keer weer een hele vriendelijke mail. Met de volgende ondertekening: Rob van der Werf, assistent-regent (je weet wel ...). Nu staat daar de intonatie niet bij. Is het: je weet wel ... of ... je weet wel. Een man zonder vooruitzichten, die ogenschijnlijk blijmoedig door het leven gaat. Die steeds weer opgewonden raakt en weet dat het uiteindelijk niet tot een orgastische levensvervulling zal komen. Wat is dat voor man? Ik heb mij voorgenomen mij daarin te verdiepen en er is mij inmiddels door zeer welingelichte bronnen van het hoogste niveau veel informatie aangereikt.

Rob woonde in de jaren 80/90 in Bathmen en had geen enkele binding met Olst. In 1989 organiseerde Voorheen de Nuts Neut evenwel een excursie naar een brouwerij in Limburg. Ook toen al was er kennelijk een fascinatie voor bier en daarin is –zo heb ik uit de courant van dinsdag vernomen- nog maar weinig veranderd. Jullie maken het tegenwoordig zelf en nog wel in Duitsland! Rob ging mee op uitnodiging van een collega uit Olst, die lid was van de Sociëteit. Rob is toen meteen lid geworden. Vanaf dat moment was Rob er gewoon altijd. Hij had een bijzonder lieve vriendin Veerle die hem elke soosavond met de auto vanuit Bathmen op kwam halen, zodat Rob ook gewoon z'n drankje kon drinken. Ik probeer mij dan voorstellen hoe Veerle geduldig buiten (het is een herensociëteit) wacht en, nadat vele heren haar inmiddels waren gepasseerd, Rob de auto in begeleidt ...

In die jaren was er nog geen email. Als er iets speciaals was, belden de Regenten alle leden af om te vragen of ze aan de komende activiteit zouden deelnemen. Rob sprak toen tot één der Regenten "Je hoeft me echt niet meer te bellen; je kunt altijd op me rekenen; wat er ook georganiseerd wordt, ik wil er altijd bij zijn". Kijk, dan heb je hart voor de zaak !

Door de soos raakte Rob zo vertrouwd met Olst, dat hij steeds vaker zich liet ontvallen dat hij best in Olst zou willen wonen, liefst in de Regentenbuurt, met als kern natuurlijk de Parallelweg. In de

Parallelweg staan slechts drie woningen. In twee daarvan woonden reeds Regenten. Toen Rob geruchten hoorde dat de derde woning in de Parallelweg te koop zou komen, kon hij niet wachten en nam hij onverwijld contact op met de toenmalige eigenaar. Die was helemaal verbaasd dat überhaupt al iemand wist dat zijn huis te koop kwam en dan ook nog iemand die het metéén en ongezien zou willen kopen. Ik heb het nog in de WOZ-administratie laten nagaan: Rob heeft verreweg het duurste huis in de straat . . . Dit alles speelde zich af aan het eind van de vorige eeuw. Achteraf bezien is het allemaal geen toeval geweest, maar een weloverwogen strategie om het hoogste te bereiken. In diezelfde periode huwde Rob met zijn Veerle. En wie vroeg hij als getuigen? Geheel passend in zijn verblindende ambitie: de drie Regenten van de herensociëteit Voorheen de Nuts Neut. Tijdens het huwelijksfeest werd Rob door de Regenten benoemd tot Assistent-Regent. Rob was zeer vereerd. Het werd dáármee de mooiste dag van zijn leven! Mogelijk had hij het idee dat het nu nog slechts een kwestie van tijd zou zijn . . . maar hoe Rob zijn best ook deed (en dat deed hij; ik heb mij laten vertellen dat hij een meer dan voortreffelijk assistent is en dat is ook mijn observatie) steeds meer heren hadden het meewarig over de hardwerkende assistent Regent, die nooit het hoogste zou bereiken; die tot in lengte van dagen "assistent zonder vooruitzichten" zou blijven. Ik van mijn kant ... ik heb in mijn toespraken mijn bewondering voor de volharding in uitzichtloosheid ook niet onder stoelen, banken, sofa's en tal van andere meubels gestoken. Enkele jaren geleden gaf Regent en mede-oprichter Gerhard Aberson aan te willen stoppen. Vanaf dat moment moesten twee Regenten het werk doen van drie en dat betekende, u begrijpt dat wel, een extra belasting voor de assistent. Desondanks is hij zich met alle kracht en enthousiasme blijven inzetten voor de sociëteit. Wel is het de andere leden opgevallen dat Rob sinds drie jaar naast de Regenten op de nieuwjaarsfoto staat. Bij een burgemeester roept dat al snel het beeld van een nieuw soort Hekking op, u kent hem wel ... Ik heb u al over de meest recente nieuwjaarsfoto verteld. Ook werd in de laatste convocaties een enkele keer voorzichtig genoemd: Van der Werf, Regent in opleiding. Ik moet overigens heel eerlijk zeggen dat hij zich in mijn richting nimmer zo pretentius heeft uitgelaten.

In de statuten staat dat de Regenten benoemd zijn voor het leven. Er staat niet heel duidelijk omschreven hoe het zal gaan als één der Regenten zich toch terugtrekt uit het College van Regenten. De hamvraag is: kan er in dat geval een nieuwe Regent benoemd worden? Met andere woorden: wat gebeurt er met de vacature wanneer een Regent, voor het leven benoemd, zich nog levend terugtrekt ... De Regenten hebben daar de afgelopen drie jaren onderzoek naar gedaan en enige tijd geleden (dat zal ook wel ongeveer drie jaar geleden zijn geweest) is gebleken dat er via een ingewikkelde constructie een mogelijkheid bleek te zijn om een nieuwe derde Regent te benoemen. Al die tijd bleef Rob in het ongewisse en eigenlijk had hij alle hoop laten varen. Inmiddels is hij gehard, getraind in het omgaan met teleurstellingen en frustraties, kortom hij is door de regenten gekneed en beschikbaar gemaakt. Vanavond wordt een eind gemaakt aan alle geruchten, verwachtingen en stil verdriet, want het heeft de Regenten behaagd . . .