

Beste Reint,

Het ontvangen van een koninklijke onderscheiding, zoals jou vandaag overkwam, is een feestelijke gebeurtenis: men staat een dag in het centrum van de allervriendelijkste aandacht, men staat zich de barsten te lachen naar links en rechts, men eet een stuk taart; men is kortom gelukkig. En hoewel iedere ontvanger ongetwijfeld betrapt kan worden op handelingen en bewezen feiten die in het voordeel van diegene spreken, is een koninklijke onderscheiding niet voor iedereen weggelegd. Dit wil zeggen: niet iedere drager is in staat het gewicht van de onderscheiding te dragen, zoals de man die dankzij een riant maandsalaris een dikke negerin uit bijvoorbeeld Belgisch Congo in het verstandshuwelijksbootje weet te loodsen, haar behoeftes al snel boven het hoofd groeien. Want Reint, na vandaag, als de echo van de complimenten nergens meer te horen is, dreigt de zelfgenoegzame eenzaamheid van iemand die van binnen radeloos is, terwijl het stuk ellende dat uit het knoopsgat steekt het tegendeel probeert te bewijzen. In meer dan de helft van de bekende gevallen is het ontvangen van de koninklijke onderscheiding een catastrofe gebleken. We zijn onder goede bekenden die allemaal al vermoeden wat ik nu ga zeggen, dus ik neem geen blad voor de mond: jij, Reint, bevindt je samen met strengereformeerde onvruchtbare vrijsters die werden beloond voor het tevredenstellen en -houden van groepen mannen bestaande uit minstens twee dozijn leden, in de hoek waar de grootste risico's om zich heen slaan. Het ziet er voor jou slecht uit, maar ook je uitzicht kan verkeren. Ik ben hier om de veranderingen die zich in zeer korte tijd hebben voorgedaan bij jou in goede banen te leiden, zowel mentaal als fysiek.

Hoewel je ongetwijfeld staat te popelen om de sportschool in te duiken, je ogen te laten laseren, anus te bleken, een zonnebank te bezoeken of zelfs aan te schaffen, met je borst vooruit fier door het dorp te paraderen, behalve op zomeravonden, wanneer het op de Olster IJsselboulevard zien en gezien worden geblazen is, en je logischerwijs het luchtig gekleed flaneren verkiest, nonchalant en juist daardoor des te stijlvoller, is het van levensbelang om teveel te drinken, gestopt te zijn met sigaretten en shag maar doorgaans rookt als een Oost-Europees slagschip, een buikje te hebben, wat kortademig te zijn na het traplopen, de voorkeur te geven aan ochtendseks zodat gebruik gemaakt kan worden van de erectie die er dan toch al is, je oren niet schoon van smeer te houden, zodat je kunt genieten van het grappige gezicht dat je gezelschap trekt wanneer ze per ongeluk hun blik op je gehoorgang laten vallen, en meer van die dingen. Het is kortom zo, Reint, dat je op fysiek gebied de zaken moet laten zoals ze zijn, omdat het dit lichaam is dat de onderscheiding won.

Op geestelijk gebied valt er heel veel te zeggen, en dat gaan wij ook doen Reint, in wekelijkse sessies van anderhalf uur, maar enige verwarrende zaken verdienen ogenblikkelijk opheldering.

Het mag de koning dan zijn die jou een onderscheiding heeft toegekend, dat betekent niet dat er verandering optreedt in zijn positie ten opzichte van Juliana. Het is ons koninklijk huis gelukt de afgelopen tweehonderd jaar één vorstin voort te brengen, en één vorstin is niet: een vorst en z'n oma die met enig wringen ook wel door de beugel kon. Het is een publiek geheim dat Juliana, onze vorstin, er een lief ding voor over had om Reint onderscheiden te krijgen, maar dat zowel de hoerenloper die haar man heette als alle andere raadgevers haar hiervan weerhouden hebben, erop wijzend dat het narcistisch zou zijn iemand te onderscheiden die van het aanbidden van haar persoontje zijn beroep gemaakt heeft. Juliana heeft dit enorme verdriet meegenomen haar graf in, omdat Beatrix, gezeten aan het sterfbed van haar moeder, als puberale daad van recalcitrantie weigerde het laatste verzoek van de halfdode in te willigen. In plaats daarvan drukte Beatrix haar moeder de hete gehaktbal, volgens ingewijden niet eens uit de jus, waar Juliana uiteindelijk in zou stikken in haar mond. Onthoud deze geschiedenis, Reint, indien je van je geloof dreigt te vallen!

Beste Reint, ik gun het je van harte dat je deze dag in het zonnetje staat, en ik gun het je voor het evenwicht net zo goed je zoals zojuist in je hemd te zetten. Ik heb goede hoop dat jij, als regent, of regelaar, van juist deze soos, ook hartelijk kunt lachen om de potsierlijkheid van het hele gebeuren. Het is deze heerlijke spagaat die jou in direct verband met de koning brengt en tegelijkertijd een idiote trekpop maakt die alles leuk hoort te vinden en met een lullig smoesje naar de Boerhaar wordt gelokt; je staat statig afgebeeld op het staatsieportret van vandaag, maar wel in je ondergoed.

*Heino, Thijs Poelhettek, 25 april 2014*